

Hemelvaartsdag, Reestkerk, 18 mei 2023

*Organist: Freddy Bruins*

*Lector: Henk Jentink*

*Koster: Bert Koonstra*

## **Welkom**

**Lied 47: 1, 2 Volken wees verheugd,  
Bemoediging en groet**

## **Gebed**

***Gras in lentewind, Alfred C. Bronswijk***

Schenk mij de warmte van uw zon,  
De lach van lichte levensvreugd  
En laat mij drinken uit uw bron  
Van water dat het hart verheugt.  
Heer, leer mij spelen als een kind  
In wuivend gras en lentewind.

Schenk mij de adem van uw kracht,  
Om elke dag een lied te zijn,  
Een psalmgezing, zelfs als de nacht  
De klank kent van verborgen pijn.  
Heer, laat mij leven als uw kind,  
Als wuivend gras in lentewind.  
Amen.

**Lied 663: 1, 2, Al heeft Hij ons verlaten**



**Bijbellezing:** Daniël 7: 13-14 (*door Henk Jentink*)  
Lucas 24: 49-53 (*door Henk Jentink*)

**Lied 289: 1, 2, Heer, het licht van uw liefde schittert**

**Verkondiging: Het draait om hemelvaart**

**Lied 904: 1, 3, Beveel gerust uw wegen  
ELB 413, Lichtstad met uw paarden poorten (*orgel*)**

**Allen**

1. Lichtstad met uw paarden poorten,  
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

**Refrein: Allen**

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem.*

**Vrouwen hele gemeente**

2. Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water  
Door de gouden godsstad vloeit.

**Refrein: allen**

**Mannen hele gemeente**

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims  
Komend uit de zand-woestijn,  
Waar zij rusten van hun werken  
Bij de springende fontein.

**Refrein: allen**

**Allen**

4. Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarden poorten  
In het nieuw Jeruzalem.

**Refrein: allen:**

**Gebeden**

Geprezen bent U, God onze Schepper.  
Altijd zullen wij U loven.

U prijzen het morgenlicht en de schemering,  
U prijzen de wassende maan en de lenteson,  
U Prijzen de rimpels op het diepe water,  
U prijzen de wolken, de regen en de wind,  
U prijzen de dieren in stallen, steppe en weide,  
U prijzen de bomen die stormen weerstaan,  
U prijzen de boskevers en kleurige vlinders,  
U prijzen de vissen en vogels,  
U prijzen de kinderen die dansen in het licht,  
U prijzen de handen die de aarde bewerken,  
De harten die liefde dragen,  
De monden die van vrede spreken,  
De ouderen die van toekomst weten,  
De zieken die het lijden weer op zich nemen,

U bent mijn God, onze God.

Altijd zullen we U loven. Ook al is het met een stem, die dikwijls hapert.

**...Onze Vader...**

**Collecte**

**Kinderopwekking 185 / HH 61, DE HERE ZEGENT JOU (*orgel*)**

De Here zegent jou  
En Hij beschermt jou  
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven  
Hij zal genadig zijn  
En heel dichtbij je zijn  
Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u  
En Hij beschermt U  
Hij schijnt Zijn licht over uw leven  
Hij zal genadig zijn  
En heel dichtbij u zijn  
Hij zal Zijn vrede aan u geven

**Zegen**