

Doopdienst, Brugkerk 14 maart 2021,

Geen organist

Lector: Henk Jentink

Koster: Bert Koonstra

Ouderling: Leen Hoogenboom

Muziek en zang: Ezra (Christiaan en Dagmar en pianist)

*In deze dienst wordt gedoopt: Nadine Theodora Deuzeman,
dochter van Jeffrey Deuzeman en Irene Slager, Meppelerweg 55;
Geboorte: 25 januari 2021, thuis.*

Welkom

Lied, Toekomst vol van hoop (Sela), door Ezra

Openingswoord

Gebed

Opw. 459, Daar bij de rivier, door Ezra

Doopdienst

Inleiding

Opwekking 599 Nog voordat je bestond, door Ezra

Uitgieten van het doopwater (door diaken – Maartje Bruins)

Doopgebed

Doop en zegen

Doopgelofte

De naam in Levensboek schrijven

Tijdens dit: Ik wens jou, Trinity, door Ezra

Doopkaars,

Vraag aan de gemeente

Wilt u *Nadine Theodora* naar uw vermogen,
helpen groeien in dit geloof
en wilt u haar helpen Christus na te volgen?

Allen: Ja, dat beloven wij.

Overhandiging van kinderbijbel (*Leen Hoogenboom*)

Kindernevendienstleiding, Elise Reinink

Dienst van het Woord

Bijbellezing: Jeremia 18: 1-10 (*door Henk Jentink*)

18¹De HEER richtte zich tot Jeremia: ²'Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb.'³Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. ⁴Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. ⁵De HEER zei: ⁶'Volk van Israël, ik

kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. ⁷ De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – ⁸ maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. ⁹ De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten – ¹⁰ maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen.

Lied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker, door Ezra

1 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
Zo ben jij in mijn hand,' zegt de HEER.
'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak ik jou een vat tot mijn eer.'
Kneed mij, Here God,
ook als het soms weleens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.

2 Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen, o Heer,
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.
Kneed mij, Here God,
'k wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.

Kinderen en klei Mooi project tijdens de dienst.

(Korte) Overdenking

Lied: God kent jou vanaf het begin , door Ezra

**Actie Oekraïne, tehuis voor mensen met Alzheimer of andere vorm van dementie: Mandulafa,
Door Nita vd Horst.**

- *(handmicrofoon)*

Collecte

- Eigen Diaconie / Binnenlands diakonaat (ook deur)

Gebeden

Afgesluiten met Onze Vader, Elly en Rikkert, door Ezra

Opw. 16 "De Here zegent jou" door Ezra

Zegen