

## **Onlineviering, Heilig Avondmaal, 21 februari 2021**

*Organist: Freddy Bruins*

*Lector: Jenny Bruins*

*Koster: Jan Hummel*

*Ouderl: Hermien Katoele*

### **Welkom**

#### **Openingswoord**

**ELB 185, Leer mij uw weg, o Heer, Link: <https://www.youtube.com/watch?v=30zletojmsM>**

*(geen beeld, wel tekst)*

1 Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.

Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.

Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht  
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

2 Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg.

Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.

Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneshijn  
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

3 Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.

't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.

Is dan mijn loop volbracht,  
vrees ik geen dood of macht,  
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

4 Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,

Jezus geeft licht en kracht.

Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

### **Gebed**

#### **Kindermoment**

- Lied 806, "Zomaar te gaan met een stok in de hand",  
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=kdVu-J3ewrc>
- *(video)*

**Bijbellezing: Marcus 1: 12-15; Fillipenzen 2: 5 -11.**

### **Overdenking**

**Orgelspel, improvisatie op "Een mens te zijn op aarde"**

*Tekst van Lied 538: 2 in beeld*

### **Gebeden**

*(nog niet het Onze Vader, komt later)*

### **Collecte**

## Heilig Avondmaal

### **Nodiging:**

De Heer heeft voor allen die bij Hem willen horen en Hem liefhebben de Maaltijd gegeven om feestelijk met elkaar te vieren. Als dienaren van Jezus Christus nodigen wij allen uit om in geloof en blijdschap met ons de gebeden te zeggen en te zingen en brood en wijn te ontvangen uit Zijn hand.

**Samen eten wij**, Sela, Link: <https://www.youtube.com/watch?v=-5tvDFgKuAw>

***Komt allen, want alle dingen zijn gereed.***

### **De grote lofprijzing:**

De Heer zal met u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft nu uw hart tot God en laten wij de Heer onze God dankzeggen want Hij verdient onze dank.

- V. God, wij danken U met heel ons hart.  
U hebt ons de aarde gegeven,  
En alles wat daarop is.  
Wij zijn Uw mensen, Uw kinderen.  
Niet voor de dood, maar voor het leven  
Hebt Gij ons geschapen.  
Wij danken U, want dit is de dag  
Van de opstanding van Jezus Uw Zoon.  
Wij danken U, want met Hem  
Zijn ook wij opgestaan ten leven.

Wij danken U God dat Gij ons vanmorgen nodigt:  
Jong en oud om brood en wijn te delen,  
Om de grote liefde van Jezus te proeven.  
Wij danken U dat Jezus,  
Met mensen als wij aan tafel ging,  
En met mensen als wij het brood brak,  
En met mensen als wij de wijn deelde,  
Om zo Gods liefde te laten zien.

Wij prijzen U God om Jezus Christus,  
Die is: de Levende, begin en einde,  
Eerste uit de doden, licht der wereld,  
Eerstgeborene van heel de schepping,  
Die voor ons werd het Paaslam,  
Dat wegdraagt alle zonden van de wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,  
Nam Hij brood in zijn handen.  
Hij sprak de dankzegging uit.  
Hij brak het, en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:  
Neemt en eet allen hiervan,

Want dit is mijn lichaam,  
Dat voor u gegeven wordt.  
Ook nam Hij de beker,  
Nadat de maaltijd was afgelopen.  
Hij dankte U weer  
En gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:  
Neemt deze beker  
En drinkt allen hieruit,  
Want dit is de beker van het Nieuwe Verbond,  
Dit is Mijn bloed,  
Dat voor u en voor alle mensen  
Wordt vergoten tot vergeving van zonden.  
Doe dit tot Mijn gedachtenis.

Daarom gedenken wij Het verlossende lijden van Jezus Christus,  
Die verrezen is en zit aan Uw rechterhand.  
En wij verkondigen zijn dood, tot dat Hij wederkomt.  
Amen!

**Onze Vader, Elly en Rikkert**, Link: <https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ>

**Gemeenschap van brood en wijn.**

**Dankgebed**

**Lied 704, Dank, dank nu allen God**, Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Jc701fvQLbU>

**Zegen.**