

Leef mee

Zondag 14 februari 2021



Kerkdienst

Vanmorgen is er, met alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus, een dienst in de Brugkerk om 10.00 uur, die ook online te beluisteren is.

Voorganger : Ds. R.H. Veldman
Ouderling : Henk Jentink
Lector : Linda Assink
Koster : Jan Hummel

We zingen: Psalm 32 vers 1 en 3 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven,
Lied 834 Vernieuw mij, o eeuwig licht, Jezus roept hier mensen samen – Charly Luske,
Groot is uw trouw, o Heer – Remco Hakkert, Lies 413 Grote God wij loven U.

We lezen: Marcus 1 vers 40-45

Leef Mee!

Wat een prachtige winterwonderwereld is het. De sneeuw witte velden, de prachtige contrastwerking van sneeuw en bomen en struiken. De zon die uitbundig schijnt. Heerlijk genieten. Via Facebook kun je allemaal winterfoto's zien van molen de Star, de Ommerschans, van het Reestdal. Er is zelfs een prachtige dronevideo van het Reestdal in de sneeuw te zien, op de Facebookpagina van Happy Balkbrug. Samen met de Wheem en de Reestkerk staat ons huis er ook in volle glorie. Allemaal in een mooi winterlandschap. Kan iedereen daarvan genieten? Er zijn er die niet zo houden van het witte spul. Het is in ieder geval een goede afleiding van de sores rond het coronavirus. Wie al op het ijs heeft gestaan of geschaatst komt even helemaal los ervan. De afstand moet wel in acht worden genomen, maar verder is het toch een prachtig moment van de schepping. We mogen even op adem komen.

Halleluja, loof de Heer om zijn wondere werken. En "Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde" (Psalm 104: 24). Wat heerlijk om een reden te hebben om voluit te zingen: "Alles wat adem heeft, love de Here" (Lied 146c).

Wij hoeven niet ver te gaan om te genieten. Eekhoorns, reetjes zo mooi afstekend tegen het wit. Vogeltjes van verschillende pluimage. Vlak voor onze voordeur zag ik ook een sperwer (dacht ik) die een vogeltje verschalkte. Want ja, ook dat hoort bij de natuur. Er moet wel gegeten worden. Ons eten gaat toch ook door, ten koste van veel dieren, waarvan het vlees netjes verpakt in de supermarkt ligt.

Het leven gaat wel door met alle mogelijke persoonlijke ervaringen, met lief en leed. Maar hopelijk mogen we allemaal even bijkomen in de prachtige winterwonderwereld.

Ds. Remko Veldman

Volgende week, Heilig Avondmaal

Er is een traditie van een voorbereidingszondag vooraf aan de Avondmaalszondag. Ook in mijn beginjaren als predikant heb ik dat moeten/mogen doen. Het was en is bedoeld om mensen te helpen om nederig en dankbaar en verlangend toe te leven naar de tekenen van brood en wijn. In veel kerken is het al geen gewoonte meer.

Voor een keer willen we in de zondagse viering (14 februari) aandacht schenken aan een voorbereiding. Dat we wat meer bewust, dankbaar en verlangend, naar het avondmaal mogen toelevan.

Ziekenbericht

Dhr. W. Schimmel, Zwolseweg 35 is opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle.

De heer Schimmel heeft een hersenbloeding gehad en is daaraan geopereerd. Hij is nu aan het revalideren en het gaat elke dag een stukje beter.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente als bemoediging naar mevr. J. Scholten-de Leeuw, Koloniedijk 11, 7739 PA Vinkenbuurt en eveneens als bemoediging naar mevr. F. Miedema-van Gorcum, Fort 50-11, 7924 RC Veeningen. De bloemen mogen bij de deur worden afgegeven.

Collectes

Voor de collecte kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel

Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 14 februari hebben de collectes de volgende bestemmingen:

1° collecte ;Diaconie en eredienst. op rekeningnr.: NL 74 RABO 0373 736 134 t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

2° collecte; Orgelfonds; op rekeningnr. NL 91 RABO 0373 715 749

t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug

Wilt u de datum van de dienst hierbij vermelden ?

40-dagenproject Diaconie

Op 17 februari begint de 40-dagentijd, een periode van bezinning op weg naar Pasen In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Hoe kun je dit vorm geven? U, jij kunt in deze periode bijvoorbeeld wat meer de luxe dingen laten staan en het geld wat u bespaart in een spaarpotje doen voor een goede bestemming. De diaconie heeft een goede bestemming gevonden, het geld wat ingezameld wordt tijdens de 40 dagen tijd, is bestemd voor een verzorgingshuis in de Oekraïne, de collecte tijdens het avondmaal in de paascyclus is hiervoor ook bestemd. Spaart u ook met ons mee in deze periode? Ook de kinderen van de kindernevendienst sparen mee voor dit project. Meer informatie over deze bestemming vindt u in het kerkblad van februari.

Kopij kerkblad

Het volgende kerkblad, nummer 3, maart verschijnt op vrijdag 26 februari.

De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 16 februari te zijn ingeleverd per e-mail kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus Meppelerweg 56a.

- Fijne zondag en een goede week gewenst! –

Kopij Leef Mee

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl. Graag voor donderdag 18 februari, 18.00 uur.